



Άννα, χωρίς πίεση θα γίνουν τα ίδια και του χρόνου με τα βιβλία

aixmi.gr, Μαρία Παπουτσάκη, Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

Το προηγούμενο Φθινόπωρο έγινε το “έλα να δεις” στα σχολεία, λόγω της έλλειψης βιβλίων, αν όμως αυτό αναληφθεί και την ερχόμενη σχολική χρονιά, θαρρώ πως γονείς και μαθητές (όποιοι και αν βρίσκονται στο υπουργείο Παιδείας-αθώοι ή φταίχτες) το λιγότερο που θα κάνουν είναι να πάνε και να τους αποκλείσουν για να μη μπορούν να βγουν απ’ το κτίριο ούτε τη Δευτέρα Παρουσία!!!

Τα λέω όλα αυτά, όχι τόσο για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν με την εκτύπωση των τετραδίων των πανελληνίων εξετάσεων στις 21 Μαΐου. Αυτά λένε ότι θα είναι έτοιμα εγκαίρως. Το πλέον ανησυχητικό είναι η πορεία εκτύπωσης των σχολικών βιβλίων της επόμενης χρονιάς, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.

Ακούστε, λοιπόν ,τι συμβαίνει: Επειδή, λόγω του «τρискаτάρατου» Μνημονίου δεν μπορούν να δεσμευθούν κονδύλια από τον προηγούμενο χρόνο για τον επόμενο, οι σχετικές διαδικασίες, άρχισαν τον Ιανουάριο του 2012. Όμως, ο σχετικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος επειδή ήταν υψηλές οι τιμές που προσφέρθηκαν, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε ήδη στον Μάρτιο -που θα έπρεπε να είναι το «πικ» της εκτύπωσης των σχολικών βιβλίων- και αυτή να μην έχει καν αρχίσει. Το περσινό αλαλούμ, η κατακραυγή, η αναταραχή, αλλά και τα κονδύλια που δόθηκαν για φωτοτυπίες δεν επιτρέπουν εφησυχασμό στο υπουργείο Παιδείας . Γι' αυτό πίεσαν την κατάσταση και κατάφεραν να πετύχουν καλύτερες τιμές, ώστε να προχωρήσουν στην κατακύρωση του διαγωνισμού.

Αλλά τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ, διότι απομένει : Η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (που πέρυσι είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά την όλη διαδικασία), η ανακήρυξη για τους αναδόχους εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και η ενοικίαση αποθηκών. Αν, τελικά, η εκτύπωση αρχίσει τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου ... χαιρέτα μου τον Πλάτανο....

Και να ήταν μόνο αυτά! Ένα σωρό εκκρεμότητες υπάρχουν στο υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να τρέχουν και να μη φθάνουν...

Να τις απαριθμήσω;

-Η σίτιση στα σχολεία και τα μικρογεύματα στα παιδιά που υποσιτίζονται επρόκειτο να αρχίσει εδώ και καιρό. Τώρα, ευελπιστούν ότι μπορεί να αρχίσει προς το τέλος του διδακτικού έτους . Δηλαδή κατά το Μάιο. Νωρίτερα δεν γίνεται λόγω περίπλοκων διαδικασιών και γραφειοκρατίας.

-Τα νέα μέτρα και οι αλλαγές για το Λύκειο, μισοάρχισαν φέτος για τους μαθητές της πρώτης τάξης Λυκείου και μία μόνο ουσιαστική αλλαγή που αφορά σε ένα νέο μάθημα : Την ερευνητική εργασία που οξύνει την κριτική ικανότητα των μαθητών και το υπουργείο φιλοδοξεί έτσι να ...ξορκίσει το φαινόμενο της παπαγαλίας. Αλλά ακόμη και αυτή η μοναδική αλλαγή εφαρμόζεται πρόχειρα, αφού οι περισσότεροι καθηγητές λένε ότι αυτοσχεδιάζουν , γιατί δεν είχαν επαρκή επιμόρφωση, ενώ οι μαθητές απλώς αντιγράφουν το google.gr.

Όσο για τις υπόλοιπες αλλαγές στο Λύκειο ... αγνοείται η τύχη τους.

-Περιμέναμε από τον προηγούμενο Νοέμβριο να μας ανακοινωθεί το νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που θα άρχιζε -μάλλον- το 2014, αλλά -μάλλον- δεν θα αρχίσει, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία για το τελικό σύστημα , μεταξύ των κομμάτων της συγκυβέρνησης. Τουτέστιν, Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλος που «κυβερνούν» τώρα το υπουργείο Παιδείας.

Βεβαίως, θα μου πείτε ότι δεν θα πάθει κανένας τίποτα αν δεν αρχίσει το νέο σύστημα το 2014 ... (Αλλοίμονο, εδώ μας έλεγαν το 2010, ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές το 2012 . Και ήρθε το '12 κι εμείς ούτε στη λαϊκή αγορά δεν βγαίνουμε λόγω ανέχειας και ακρίβειας) .

-Τώρα στο υπουργείο, ομάδες και παράγοντες μελετούν να αλλάξουν τις ...περσινές αλλαγές των διατάξεων που αφορούν στις μετεγγραφές των πολυτέκνων που προκάλεσαν αλαλούμ, αναστάτωσαν την Ελλάδα και χιλιάδες οικογένειες , αδικώντας πολλές απ' αυτές, ενώ το όφελος που προσέφεραν δεν ήταν τελικά και τόσο σημαντικό. Φέτος, θέλουν να διορθώσουν τις περσινές αδικίες... «Ράβε-ξηλώνε», δηλαδή...

-Περιμέναμε να αλλάξουν τα πράγματα στα Πανεπιστήμια, μ' ένα νέο -ελπιδοφόρο- νόμο, ο οποίος κατήργησε ακόμη και το ακαδημαϊκό άσυλο. Ενα νόμο που φιλοδοξούσε να αλλάξει εκ βάθρων νοοτροπίες και κατεστημένα. Μάλιστα κόντεψε να ψηφιστεί και από ... τους υπαλλήλους της Βουλής! Αυτό σημαίνει λογικά ότι κάπου θα αλλάξουν τα πράγματα....

Αμ δε ! (Το είδαμε πρόσφατα με τα γεγονότα της Νομικής στο Κέντρο της Αθήνας).

Πάντως, μετά απ' όλα αυτά, δεν μπορώ παρά να υπενθυμίσω ότι όσοι μας κυβερνούν αρέσκονται να επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι επενδύουν ή θέλουν να επενδύσουν στην Παιδεία . Κι ότι η Παιδεία είναι το μέλλον του τόπου και της φυλής και του γένους και δεν ξέρω τι άλλο... Αλλά κανένας μέχρι τώρα δεν εννοούσε αυτό που έλεγε.

Μετά απ' όλα αυτά θα τους ξαναπιστέψετε; Εγώ όχι.