

## ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Ειρήνη

Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 09:14 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 09:24

---



ΠΗΓΗ :kathigitis.org

Ενώ περιμέναμε επίσημες εξαγγελίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται πιλοτικά σε λίγα Δημοτικά και Γυμνάσια όλης της χώρας φέτος, είδαμε τελικά διαφήμιση που μας ενημερώνει σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη χρονιά.

Ως γνωστόν το νέο πρόγραμμα σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου αλλάζει ριζικά το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών και στη θέση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής και της εκκλησιαστικής ιστορίας εισάγει αυξημένη θρησκευολογική ύλη και την εξέταση ανούσιων προβληματικών γύρω από ζητήματα θρησκείας γενικώς. Εγκαταλείπεται το ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα και αντικαθίσταται από ένα γνωσιολογικό, ανούσιο, θρησκευολογικό – κοινωνιολογικό...

Η σχετική διαφήμιση αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών για όλα τα μαθήματα και αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την είδαμε πριν λίγες μέρες σε ιστοσελίδα εκκλησιαστικών ειδήσεων (!) και από χθες αναρτήθηκε σε πολλές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και στην ενότητα με θέματα παιδείας ιστοσελίδων μεγάλων μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στη διαφήμιση

«ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

250.000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 12ΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ 10ΘΕΣΙΑ. ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Στο τέλος του διαφημιστικού υπάρχει και το σχετικό λογότυπο του ΕΣΠΑ, του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης όλης αυτής της αλλαγής. Φαίνεται πως για την προώθηση του νέου προγράμματος σπουδών μέσω κατάλληλων διαφημίσεων...λεφτά υπάρχουν.

Σύμφωνα με το διαφημιστικό αυτό την επόμενη σχολική χρονιά δεν προβλέπεται η εφαρμογή του νέου προγράμματος στο σύνολο των σχολείων της χώρας αλλά μία αρκετά διευρυμένη πιλοτική εφαρμογή του. Εάν τελικά αυτή είναι η απόφαση που θα εφαρμοστεί, πρόκειται για μία καλοσχεδιασμένη σταδιακή επιβολή των νέων προγραμμάτων ώστε να αποφευχθούν οι αντιδράσεις και σιγά σιγά τα προγράμματα να εφαρμοστούν σε όλα τα σχολεία.

Για τους Θεολόγους της δευτεροβάθμιας και τους Δασκάλους της πρωτοβάθμιας αυτό που προέχει είναι η απόσυρση του νέου προγράμματος σπουδών για τα Θρησκευτικά διότι αυτό αντιβαίνει στις αρχές της Ορθόδοξης Θεολογίας και στις διατάξεις του Συντάγματος για καλλιέργεια της χριστιανικής συνείδησης των μαθητών.

<http://thriskeftika.blogspot.com>